

File Type PDF Salaat Het Gebed In De Islam Mohamed Ajouaou

If you ally craving such a referred **Salaat Het Gebed In De Islam Mohamed Ajouaou** ebook that will offer you worth, get the unconditionally best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to comical books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are furthermore launched, from best seller to one of the most current released.

You may not be perplexed to enjoy every books collections Salaat Het Gebed In De Islam Mohamed Ajouaou that we will unconditionally offer. It is not on the order of the costs. Its about what you compulsion currently. This Salaat Het Gebed In De Islam Mohamed Ajouaou, as one of the most full of life sellers here will no question be accompanied by the best options to review.

9PJ61B - MAXIM ROBERSON

De islam is de op één na grootste godsdienst ter wereld en inspireert het leven van ruim een miljard mensen. In Nederland wonen ongeveer vijfhonderdduizend moslims. Wat is de leer van de islam en wat beweegt moslims ertoe om in een tijd van secularisatie hun religie hoog te houden? Welke rol speelt de moskee en wat betekent de ramadan? Hoe verhouden zich islamitische tradities tot moderne opvattingen en wat kan het Westen in ideologisch opzicht verwachten van de moslimwereld? In dit boek worden deze en andere vragen op heldere wijze beantwoord. Sajidah Abdus Sattar kent de islam van binnen uit en weet ook welke vragen er bij buitensstaanders leven. Naast feitelijke informatie biedt Islam voor beginners een intrigerende kijk in de belevingswereld van moslims.

Inleiding tot de wetenschappelijke studie van de Hadith, de traditioneel aan de profeet Mohammed toegeschreven uitspraken en handelingen die voor moslims een richtlijn voor het leven vormen.

Een bescheiden poging tot een beschrijving van de persoonlijkheid van de Profeet (onvolledig natuurlijk door het sublieme aspect daarvan). En de grote invloed die hij heeft op de gehele mensheid, waarbij zowel aandacht wordt gegeven aan het wereld aspect van zijn persoonlijkheid als het spirituele.

Alle lof is aan Allah alleen. De zegeningen en vrede zij met Mohammed, na wie er geen profeet is. En verder: Het verheugt de wetenschappelijk commissie aan de charitieve stichting van Sjeik 'Abdoel'Azier Bin Baaz dit nuttige onderwerp voor te leggen aan de edele lezer -met Allah's wil. Het gaat hier om een uitleg die is samengesteld door broeder en sjeik Dhaafer Ibn Hasen Aal Jeb'aan, een uitleg van een van de werken van de majestueuze Sjeik 'Aboel'Aziez Bin Baaz -moge Allah genade met hem hebben- dat heet: "De beschrijving van de salat van de profeet (sav)" Het is zo dat Sjeik Dhaafer -moge Allah hem succes gunnen- dit werk heeft uitgelegd,

er aandacht aan heeft besteed, de overleveringen ervan heeft toegeschreven aan de oorspronkelijke bronnen en de uitspraken van geleerden heeft verwezen naar de naslagwerken. Vervolgens heeft Sjeik Fehd Ibn 'Abdillah es-Saq'abie ons een gunst bezwezen door dit uiteindelijke werk na te kijken. Moge Allah hun inzet niet onbeloond laten en integendeel hun beloning verveelvoudigen. Moge Hij tevens dit werk tot een nuttige kennisbron maken waarvan de beloning voor onze Sjeik -moge Allah hem genadig zijn- in zijn graf nog altijd door zal gaan en ons samen met hem in de hoogste paradijzen (el-Firdaws) samenbrengen. Dat is Zijn aangelegenheid en Hij is daartoe machtig. Allah's zegeningen zijden met onze profeet Mohammed, zijn aanverwanten en al zijn metgezellen. Alle lof is aan Allah alleen. De zegeningen en vrede zij met Mohammed, na wie er geen profeet is. En verder: Het verheugt de wetenschappelijk commissie aan de charitieve stichting van Sjeik 'Abdoel'Azier Bin Baaz dit nuttige onderwerp voor te leggen aan de edele lezer -met Allah's wil. Het gaat hier om een uitleg die is samengesteld door broeder en sjeik Dhaafer Ibn Hasen Aal Jeb'aan, een uitleg van een van de werken van de majestueuze Sjeik 'Aboel'Aziez Bin Baaz -moge Allah genade met hem hebben- dat heet: "De beschrijving van de salat van de profeet (sav)" Het is zo dat Sjeik Dhaafer -moge Allah hem succes gunnen- dit werk heeft uitgelegd,

is daartoe machtig. Allah's zegeningen zijden met onze profeet Mohammed, zijn aanverwanten en al zijn metgezellen.

Hoe staat de moslim in het leven t.o.v. de tijd? Respecteert hij die door het goed te gebruiken? Leeft hij in het heden, vetledrn of de toekomst? Hoe kan hij zijn tijd het beste benutten? En waarom is het niet goed om zaken uit te stellen?

Als er in de boeken van Noer uitspraken worden gedaan over straffen of maatregelen volgens de Sjarie'ah (islamitische wetgeving) dan moet men bedenken dat deze straffen of maatregelen enkel van toepassing zijn in een islamitische staat (onderdeel van het kalifaat). Deze straffen kunnen alleen opgelegd worden na een islamitische rechtzitting door een islamitische rechter (qadi). Geen ander individu heeft het recht deze straffen op te leggen of uit te voeren. En als we even het aspect 'religie' buiten beschouwing laten, dan nog mag niemand het recht in eigen handen nemen. Elk normaal en verstandig mens weet dat zulk gedrag niet past in eender welke samenleving. Daarom is het aan ons om hiertegen te waarschuwen. De islamitische literatuur die wij op de markt brengen heeft zeker niet als doel om de lezers op te zetten tegen het 'systeem'. Het moet vooral informatief blijven en de lezers een bewustwording verschaffen van hoe het ook anders kan. Eenieder die woonachtig is in de Staat der Nederlanden dient zich dan ook aan de Nederlandse wet te houden en daarnaar te handelen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze Belgische lezers die zich aan de Belgische wet horen te houden. Wenst men volledig te willen leven volgens de Sjarie'ah dan raden we aan om uit te kijken naar een islamitisch land waarnaar men kan emigreren. Vervolgens vragen wij Allah om ons inzicht en begrip te verschaffen betreffende Zijn geboden. O Allah, schenk ons kennis en wijsheid omtrent onze zuivere godsdienst, de islam. En doe de 'algemene' onwetendheid onder de moslims verdwijnen, zoals sneeuw voor de zon verdwijnt. Aanvaard onze inspanningen en maak ze godvruchtig. De redactie

Op de zoektocht naar de islam ontdekt een jong Afrikaanse vrouw het grote belang van het islamitische zusterschap bij de ontwikkeling van haar imaan. En ditervaart zij als bijzonder positief.

'Voor de Aartsbisschop is theologie niet een ververwijderd academisch spel, zoals dat plaatsvindt in de seminaries en in de faculteiten van onze universiteiten; het is een weg van begripsvorming, een weg van leven en een weg van sterven. Het is niet moeilijk om begrip te hebben voor zijn poging om onze oppervlakkige, vaak verstandelijke beschaving wakker te schudden'. Lord Blanch. De Weg naar Binnen (School for Prayer) van Metropoliet Anthony is een klassiek werk over het gebed, geschreven vanuit de schrijver zijn persoonlijke ervaringen en zijn diep geestelijke leven. Er is ook een uitgebreid interview met Metropoliet Anthony opgenomen, waarin hij over zijn leven vertelt, met fascinerende details over zijn veelbewogen kinderjaren, zijn loopbaan als arts, zijn ervaringen in het Franse verzet, alsook zijn bekering en roeping tot het priesterschap. Metropoliet Anthony voorziet in raad en inspiratie voor ons allen die met het geloof strijden. Als we leren om stil voor God te zijn, zijn we beter in staat om te luisteren naar anderen; onze persoonlijke genezing verleent ons de genade om instrumenten bij de genezing van anderen te worden. De Weg naar Binnen is geschreven voor degenen die het gebed willen ervaren, eerder dan er alleen over te willen lezen. Deze nieuwe uitgave bevat ook de twee Overwegingen aangaande de Moeder Gods en Staretz Silouan, die deel uitmaakten van de oorspronkelijk uitgave. 'De reikwijdte van God is gevaarlijk. Je moet er in binnen gaan en niet alleen informatie er over zoeken... De dag dat God afwezig is, wanneer Hij zwijgt - dat is het begin van het gebed'. Metropoliet Anthony van Sourouz (1914-2003) was Aartsbisschop van de Russisch Orthodoxe Patriarchale Kerk in Groot Brittanien en Ierland. Hij is de auteur van een aantal zeer gewaardeerde boeken, zoals Leven en Gebed (Living Prayer) en Gerichte Meditatiies (Meditations on a Theme). Een bibliografie plaatst de Metropoliet in het brede kader van de Russische geestelijke literatuur.

Een gedetailleerde en geïllustreerde uitleg van de manier waarop je de rituele reiniging verricht (woedoe'); het belang van het gebed in het leven van een moslim; de pilaren en verplichte handelingen van het gebed; overige zaken die gerelateerd zijn aan deze prachtige vorm van aanbidding Het verhaal van Khadija Op een dag was de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, in de Grot van Hira met de engel Jibril, of

Gabriël. Jibril zag Khadija van ver aankomen in de richting van de Grot. Hij zei tegen de profeet: "Khadija komt er aan. Zij heeft wat te drinken en te eten voor je meegebracht." En hij voegde er aan toe: "Als zij binnenkomt, doe haar dan de groeten van haar Heer en vertel dat zij in het Paradijs een huis van parelen tot haar beschikking heeft waar ze geen moeilijkheden meer zal ondervinden en geen last zal hebben van lawaai." Toen Khadija aankwam, zei de profeet tegen haar: "Hier is Jibril. Hij doet jou de groeten van jouw Heer en hij groet jou zelf ook." Khadija antwoordde: "Allah is vrede en Hij is de Bron van alle Vrede! Dat Allah's vrede en zegeningen op jou mogen neerdalen, o Boodschapper van Allah. En groet Jibril ook van mij!"

Alle lofprijzing is voor Allah, de Rabb van de werelden en moge Allah het noemen van zijn Profeet vermeederen en hem en degenen van zijn huishouden veilig en beschermd laten zijn voor elk neerbuigend iets Islam erkent het feit dat in iemands seksuele lusten voorzien moet worden. Het beschouwt het vervullen van dit verlangen als iets prijzenswaardigs, zolang het gebeurt binnen de grenzen van de Shari'ah. Het is niet iets om op neer te kijken, dit vervullen van deze verlangens, en het moet ook niet genegeerd worden. Allah (Y) zegt: (Voor de mensen is de liefde tot de begeerlijkheden aantrekkelijk gemaakt, zoals vrouwen, zonen, opgehoopte fortuinen van goud en zilver, gemerkte paarden, vee en bouwland. Dat is het genot van het tegenwoordige leven; maar Allah, bij Hem is de goede terugkomst [i.e. Jannah].) (3:14) De profeet (ﷺ) heeft gezegd: "Vrouwen en parfum zijn mij dierbaar en ik vind rust in het gebed (Salah)." (Nasa'ee) All praise is due to Allah, the Rabb of the worlds and may Allah increase the mention of his Prophet and make him and those of his household safe and protected from anything condescending Islam recognizes the fact that one's sexual desires must be satisfied. It considers the fulfillment of this desire to be praiseworthy, as long as it is done within the bounds of the Shari'ah. It is not something to look down upon, this fulfillment of these desires, nor should it be ignored. Allah (Y) says: (For men the love of the lusts has been made attractive, such as wives, sons, accumulated fortunes of gold and silver, marked horses, cattle and arable land. Such is the enjoyment of the present life; but Allah, with Him is the good return [i.e. Jannah].) (3:14) The Prophet (ﷺ) said: "Women and perfume are dear to me and I find peace in prayer (Salah)." (Nasa'ee)

Geprezen zij onze Verheven Heer, Die ons met onze prachtige religie, de Islam, heeft

vereerd. Moge vrede en zegeningen met onze meester de Profeet zijn, die de mensheid op de beste wijze onze religie heeft geleerd door deze zelf op de beste wijze in zijn leven uit te stralen, en met zijn familie en zijn metgezellen. Onze geliefde jeugd! Het grootste geluk dat wij in deze wereld hebben is geloof. Ons grootste doel is om een gelovig leven te leiden en met het geloof in onze harten en tot onze Heer terug te keren. De liefde van Allah, de grootste van alle liefdes, en het hebben van geloof en vertrouwen in Hem vormen het wezen van onze religie. Liefde begint in het hart en weerspiegelt zich in ons gedrag. De liefde voor Allah in onze harten leidt ertoe dat wij vriendelijke, evenwichtige menselijke wezens worden en dat wij de geboden en de verboden van Allah gehoorzamen. Daar tegenover staat, dat onze goede daden en onze aanbeddingen onze liefde en ons geloof vermeederen. Beste jongeren! De mars van het geloof, die is begonnen met onze Profeet (moge zegeningen en vrede op hem rusten), heeft zich gedurende generaties voortgezet. Elke generatie heeft haar best gedaan om dit geloof te praktiseren en door te geven aan de volgende. Op die manier is islamitische kennis overgegaan van hand tot hand, van mond tot mond en van hart tot hart, ons tenslotte bereikend. Jullie zijn degenen die deze mars van het geloof zullen voortzetten. Onze taak is om alle verheven boodschappen van onze religie, die alle leeftijden omvat, op de best mogelijke manier over te brengen. Ons werk, dat we met deze doelstelling zijn begonnen, zet zich nog altijd voort: veel dank aan Allah de Allerhoogste. Onze verantwoordelijkheid is dat wij jullie op deze gezegende mars voorbereiden en dat wij de verheven boodschappen van onze godsdienst, die alle tijden en plaatsen omvat, op de beste wijze aan jullie doorgeven. Ons werk dat wij vanuit deze doelstelling zijn begonnen zet zich nog altijd voort, God zij dank. Het boek "Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen" deel 1 uit de serie "Mijn Prachtige Religie" is reeds eerder gepubliceerd en heeft veel waardering van de lezers geogst. Er hebben zich interessante ontwikkelingen voorgedaan, ontwikkelingen die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Het boek is inmiddels vertaald in het Nederlands, het Engels, het Georgisch, het Azerbeidzjaans, het Kazachs, het Oeigoers, het Chinees, het Frans en het Duits. Vertalingen in andere talen zijn in voorbereiding. Het boek "Ik Leer de Fundamenten van Mijn Geloof" deel 3 en 4 uit de serie "Mijn Prachtige Religie", dat je op dit moment in handen hebt, is bestemd en bedoeld om de basisonderwerpen van het geloof uit te leggen. In dit boek worden de

meest belangrijke geloofsartikelen van het geloof behandeld, namelijk het geloof in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn profeten, in de Dag des Oordeels en in de lotsbeschikking. Tijdens de voorbereiding van dit boek hadden we het voordeel, dat we andere boeken konden raadplegen die over dezelfde onderwerpen zijn geschreven. Wij wilden de onderwerpen niettemin presenteren op een manier die een ander gevoel bij de lezers zou teweegbrengen. Daartoe hebben wij rekening gehouden met de volgende punten:

- Om de interesse voor het lezen van dit boek over onze prachtige religie te stimuleren, beginnen we elk onderwerp met een verhaal.
- Om de verzen van de Koran en de uitspraken van de Profeet Mohammed, de belangrijkste bronnen van onze religie, te benadrukken, worden deze gepresenteerd in speciale omlijstingen.
- De fundamenten van het geloof dragen een aantal positieve aspecten bij aan ons leven. Wij hebben geprobeerd de schoonheid van deze aspecten in het licht van Koranverzen en uitspraken van onze geliefde Profeet zo helder mogelijk uit te leggen.
- We hebben getracht ieder hoofdstuk, ieder zelfstandig gedeelte van het boek te presenteren via korte, licht uitdagende en zoveel mogelijk pakkende ondertitels.
- We hebben zo veel mogelijk voorbeelden, verhalen, gelijkenissen, tekeningen en illustraties verwerkt, met de bedoeling om de onderwerpen voor de lezers visueel aantrekkelijker te maken en de leesbaarheid te vergroten.
- We hebben getracht om mooie herinneringen van onze Profeet (moge zegeningen en vrede op hem rusten), van zijn goede vrienden en van prominente figuren in de Islam in jullie harten op te roepen.
- Waar nodig hebben we de informatie met tabellen en grafieken uitgelegd.
- Wij hebben in bijna elk gedeelte een gedicht opgenomen, opdat jullie daarvan kunnen genieten en opdat jullie het gedicht eventueel memoriseren.
- Wij hebben bij het verklaren van de onderwerpen gekozen voor het gebruik van gemakkelijke en duidelijke woorden en zinnen. We hebben aan de onderwerpen alleen in beperkte mate details toegevoegd. Bovendien hebben wij geen onderwerpen behandeld waar jullie in de toekomst waarschijnlijk nog genoeg tijd voor zullen hebben om je er mee bezig te houden.
- Het gebed is een vorm van aanbedding waar onze verheven Heer erg veel van houdt. Daarnaast kunnen we via het gebed met onze Heer communiceren. Het gebed is de kern en het wezen van onze aanbedding. Het is het voornaamste teken van ons geloof. We hebben foto's opgenomen van vrienden die hun handen in gebed hebben opgeheven, opdat jullie met hun gebed mee

kunnen doen.

- We hebben aan het eind van ieder hoofdstuk vragen toegevoegd om jullie kennis te testen. We hopen dat jullie in jullie lieve gebeden degenen die inspanningen hebben geleverd om dit boek, "Ik Leer de Fundamenten van het Mijn Geloof" deel 2 van de serie "Mijn Prachtige Religie", samen te stellen en alle andere moslims niet zullen vergeten. Wij bidden dat jullie harten worden gevuld met geloof, jullie leven met Islam en jullie ziel met oprechtheid. Moge de engelen jullie metgezellen zijn en goede mensen jullie vrienden. Moge de Almachtige God jullie Geliefde en Helper zijn. Moge Allah jullie levensreis naar het Paradijs zo aange-naam en licht doen verlopen als mogelijk is.

In het Indisch Lexicon zijn bijna 19.000 Indische woorden en begrippen, zoals ze in de Nederlandse taal vanaf ongeveer 1600 gebruikt zijn, vastgelegd, omschreven en in hun context geplaatst. Van ieder woord is de betekenis gegeven op basis van reeds bestaande Indonesische, Maleise, Javane, Soendaneze en Nederlandse woordenboeken. Niet alleen enkelvoudige woorden maar ook samenstellingen en spellingsvarianten zijn opgenomen, met citaten uit de bron waarin het betreffende woord voorkomt. Dit lexicon is een belangrijk naslagwerk om de Indische woorden en uitdrukkingen die langzaam uit ons collectieve geheugen verdwijnen, vast te houden, weer tot leven te wekken en te verklaren binnen hun semantische en culturele context.

Een uiteenzetting van alle belangrijke informatie over islam waaraan een moslim niet voorbij kan gaan, met nadruk op specifieke vragen van nieuwe moslims; het boek beantwoordt deze vragen en geeft voldoende ondersteuning om succesvol om te gaan met de verschillende situaties die zij tegen zullen komen. Deze handleiding is gepresenteerd in een eenvoudige stijl en bevat gedocumenteerde informatie uit de Qur'an en soenna van de Profeet (s)

Een praktisch boek om te leren bidden. Zowel een bespreking van de reiniging, verplichte gebeden als de vrijwillige komt aan bod. Ondersteund met duidelijke foto's.

De kracht van het bidden en het gebed. Betekenis van de sacramenten.

Alle lof behoort toe aan Allah, de Rabb1 van de gehele mensheid, djinn2 en alles dat bestaat. Moge de vrede en zegeningen van Allah op onze Profeet, de Leider der Boodschappers, Mohammed, zijn en op zijn familie, Metgezellen en al diegenen die hem volgen, tot aan de Dag des oordeels. Het is ongeveer twee decennia geleden dat ik een beknopte samenvatting van mi-

jn leven aan de Moeslim Wereld Liga aanbod, tijdens het samenstellen en publiceren van dit boek. Daar er daarna vele veranderingen hebben plaatsgevonden, geef ik er de voorkeur aan om deze informatie te moderniseren. Naam en afkomst Naam: Safioer Rahman. Koennijah3: Aboe Hisjam. Afkomst: Safioer Rahman ibn Abdoellah ibn Mohammed Akbar ibn Mohammed Ali ibn Abdoel Moemin ibn Faqiroellah Moebarakpoeri, Azami. Geboorteplaats en datum Ik ben in het midden van het jaar 1942 geboren in Hoesainabad, een stad die ongeveer anderhalve kilometer ten noorden van Moebakarpoe (Azamgarhdistrict) ligt, een stad die beroemd is om de huisindustrie in de noordelijke provincie van India. Onderwijskundige achtergrond Ik ben mijn studies thuis begonnen, door de Qoer-aan te leren lezen wat mijn grootvader en mijn oom mij onderwezen. Daarna werd ik op de Madrasa Arabia Daroet-Ta'liem, Moebarakpoer toegelaten, en begon ik met het fundamentele islamitische onderwijs in het Arabisch en in de Perzische talen. In Sjawwal 1373 N.H. (juni 1954) werd ik op de Madrasa Ahjaoel Oeloem in Moebarakpoer toegelaten voor verder onderwijs in islamitische studies en Arabische literatuur. Twee jaar later in Sjawwal 1375 N.H. (mei 1956) sloot ik mij aan bij de Madrasa Faid Aam, Maoenath Bhandjan Azamgarhdistrict, voor hoger onderwijs. Bij het voltooien van mijn zeven jaar onderwijs in islamitische vakken, ontving ik het Fadilatdiploma van laatstgenoemd instituut in Sja'ban 1380 N.H. Ik ontving ook de Maulvi-certificaten in 1959 en de Alim in 1960 van het Overheidsonderwijs-bestuur omdat ik met een hoog cijfer hun examens haalde. Na de veranderingen in het systeem van de Arabische scholen, nam ik deel aan het Fadil-diploma-examen onder het Overheidsonderwijs-bestuur en slaagde met hoge cijfers voor achtereenvolgens de dubbele Fadil-examens in 1976 en 1978. 1 Heer 2 Onzichtbaar wezen 3 Een roepnaam die gewoonlijk wordt afgeleid van de naam van de eerste zoon of dochter, in overeenstemming met de islamitische gebruiken. Arbeidsverleden Na het voltooien van mijn studies aan Madrasa 'Faid-I-Aam' in het jaar 1961, begon ik te onderwijzen, lezingen te geven en preken te houden. Maar onfortuinlijke omstandigheden stonden het mij niet toe om lang op één plaats te blijven. In maart 1963 kwam ik bij de Madrasa 'Faid-I-Aam' in Maoenath Bhandjan als onderwijzer. Daarna stapte ik in februari 1966 over naar de Madrasa 'Daroel-Hadiets' in dezelfde stad. In januari 1969 werd ik aangesteld als rector aan de Madrasa 'Faidoel-Oeloem' in Seoni (M.P.). Na vier jaar,

in 1972, werd mij verzocht om in mijn oorspronkelijke instituut, 'Madrasa Arabia Dar-oet-Taliem', te komen werken als rector. Nadat ik daar twee jaar doorgebracht had, werd ik door Djami'ah Salafiah Banaaras uitgenodigd om mij als onderwijzer (Oestadz) bij hen te voegen. Ik voegde mij in Sjawwal 1394 N.H (oktober 1974) bij hen en werkte daar bij verschillende afdelingen, tot Dzoel-Hidjdjah 1408 (juli 1988). In 1408 N.H werd op de islamitische universiteit van Al-Medina al-Moenawwarah een onderzoeksinstituut gevestigd als 'het centrum voor de diensten van de biografie van de Profeet.' Ik werd geselecteerd om daar te werken en mij werd de taak toebedeeld om een encyclopedie voor te bereiden over de levens-

geschiedenis van de Profeet (vrede zij met hem). En ik werk er tot op de dag van vandaag als geleerde. Boeken en verzamelingen Het is de genade van Allah Die mij begunstigde en mij van de bekwaamheid tot schrijven voorzag, vanaf het begin van mijn carrière. Tijdens de periode waarin ik les gaf en schreef, stelde ik ongeveer zeventien boeken samen in het Oerdoe en in de Arabische talen. Toen het maandelijkse Oerdoe-tijdschrift van Djami'ah Salafijah 'Moehaddits' in 1980 werd gepubliceerd, werd ik als hoofdredacteur van de tijdschriftafdeling aangesteld, tot aan september 1988, toen ik mij bij de islamitische universiteit van Al-Medina Al-Moenawwarah

voegde. Tijdens die periode schreef ik een aantal verhandelingen over maatschappelijke, historische, politieke en religieuze onderwerpen, die door de mensen werden gewaardeerd. Al-hamdoelillah. "O, onze Heer, accepteer met goede acceptatie van ons en zoek de groei ervan op de goede manier." Safi-oer-Rahman Al-Moebarakp-eri
Observaties in briefvorm over bidden door de bekende Engelse apologeet (1898-1963).

Inleidend overzicht van de islamitische geloofsleer, geschiedenis, cultuur en politiek.

Inleidend overzicht.